

משכן אהוד

שאלות לפרשת תזריע מצורע מאת הרב עמיחי כנרתי



על מה נגע הצרעת מגיע?

ברור שנגעי הצרעת אינם דבר טבעי, כעין מחלה בריאותית, אלא הם באים על חטאים, ובעיקר על חטאי הלשון: לשון הרע ורכילות!

יצאנו כעת מחג פסח, ושם דוקא שבחנו את הדיבור: פסח הוא פה - סח (רבי חיים ויטל), וכידוע ש"כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח". כל זה כמובן בדברים טובים, אבל בדברים רעים הרי מוטל עלינו להתרגל בכח השתיקה!

"על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער" (מדרש, מובא באיגרת הגר"א הידועה). בפרשה הקודמת ראינו "וידום אהרן" - קיבל שכר על שתיקתו! ואפילו הכלבים קבלו שכר על שתיקתם, "לא יחרץ כלב לשונו"...

לא תמיד זה קל, לפעמים יש "יצר הרע" חזק בזה לספר ולדבר דברים רעים על השני, "לרדת עליו" בעקיצות, להלבין פניו ולצערו. ואם כן, אדרבה, "לפום צערא אגרא!"

ושתיקה זו מחייה אותנו, בחיים יותר אמיתיים, מרוממים ואצילים. ידוע המעשה שהובא במדרש:

"מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי והיה מכריז ואומר "מאן בעי למזבן סם חיים", וכו', הוציא לו ספר תהלים הראה לו פסוק "מי האיש החפץ חיים" מה כתיב בתריה "נצור לשונך מרע סור מרע ועשה טוב!" א"ר ינאי, אף שלמה מכריז ואומר (משלי כא) "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו". א"ר ינאי: **כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט**, עד שבא רוכל זה והודיע מי האיש החפץ חיים!

איך זה קשור לימי ספירת העומר?

נוהגים מקצת מנהגי אבלות וצער, עד ל"ג בעומר, מפני 24 אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו, "מפני שלא נהגו כבוד זה בזה". ודאי שהכל לפי רמתם הגבוהה, דקדקו איתם על הנהגה ראויה לגמרי בין אדם לחבירו.

יש מבארים, שדוקא הם שהיו תלמידי רבי עקיבא, שהדריך "ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה", מרוב אהבה וחיבה אפשר לעיתים להגיע לחסרון ב"כבוד", שהרי אנחנו כל כך חברים, אז מה קרה אם פה ושם העלבתי ועקצתי וכו'...

בעז"ה מתוך זכרון המאורע הקשה שקרה לנו בחסרון העצום של לומדי תורה באותו דור, נשתדל לשים לבבנו לנקודה זו: לא רק לאהוב את השני אלא אף לכבדו!!

"כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: בניי, כלום חיסרתי לכם, מה אני מבקש מכם, הא איני מבקש אלא כדי שתהיו אוהבין זה את זה, ותהיו מכבדין זה את זה, ותהיו יריאין זה מזה!!" (תנא דבי אליהו)

יחד עם כל בית הישיבה ועם ישראל, אנחנו כואבים את הסתלקותו של רבינו ראש הישיבה **הרב רונצקי זצ"ל**, יהי זכרו ברוך.

שבת שלום!