

משכן אהוד

# שאלות לחג שבועות מאת הרב עמיחי כנרתי



## מה היא התורה?

**"תורה. הוראה יצאה לישראל. תורה המורה את המציאות, המורה את החיים -- המורה את הנשמה, המורה את הגויה, המורה את הפרט, המורה את הכלל, המורה את הדור, המורה את העולם, המורה דור דורים, המורה עולמי עולמים"** (עולת ראייה ח"ב).  
להורות היינו להדריך, מעשית מה ראוי ונכון לעשות לכלל ופרט, אבל גם לבאר, מהי המציאות שאנחנו נתונים בה, מה האמת בתוך "עלמא דשיקרא".  
"כי נר מצוה ותורה אור", אור גדול שקדם לעולם, "איסתכל באורייתא וברא עלמא".  
מאז נתינתו לישראל הגיע העולם למציאות חיו האמיתית. לפני כן מה שהיה בעולם: "אלפיים שנה תוהו" (סנהדרין צז). ברור שגם לפני כן היה הכל, אנשים בנו בתים וסחרו, בילו ושמחו, אבל כשאין תורה בעולם הרי חסר העיקר בחיים, ובעצם כאילו אין כלום, תוהו אחד גדול (שמעתי הערה יפה זו מהגרא"א שפירא זצ"ל). אמנם אחרי מתן התורה, יש גם משמעות לכל מציאות החיים, "אתהלך לפני ה' בארצות החיים", זה מקום שווקים (יומא עא).

ותורה זו היא הטובה הגדולה ביותר שיש במציאות חיינו, וכבר ידועים בזה דברי אור החיים הקדוש: "ואין טוב אלא תורה, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם".

וכן התורה היא עיקר החיים: **"כל עיקרם של ישראל היא התורה!"** (ספר החינוך, על ספירת העומר). ולואי שכל יהודי יגדיר לעצמו הגדרה זו, וגם העוסקים במלאכתם צריכים להרגיש שבעצם עיקר החיים שלהם היא התורה, הן **בלימודה** (הגדול מכל המצוות), לקבוע עיתים לתורה (בזמן משמעותי ובעקביות), והן באופן של **לחיות חיי תורה**.

## חג שבועות, חג מתן תורה, הוא חג של אהבת התורה

רב יוסף הכין לשבועות מאכל מיוחד, ואמר: "אלמלא אותו היום, ו' סיון, שגרם לנו את הטובה הגדולה, כמה יוסף יש בשוק!". והיינו, שבגלל אותו היום אני שונה מכולם, "שלמדתי תורה ונתרוממתי" (גמ' מסכת פסחים, ורש"י).

דרך המאכלים המשובחים שנוהגים להכין בשבועות, ניכרת אהבת התורה של עם ישראל, ששמחים ביום זה. לא רק בליבם, אלא אף הגוף שמח בזה! כמה אהבת תורה מתבטאת בעוגת הגבינה של שבועות... אשרי עם ישראל שמהדרים בכך, ומראים חיבתם ושמחתם לתורתם!